

Den helige evangelisten Lukas

(Tjugoförsta söndagen i Treenighetstid: Andlig försumlighet)

Jes. 55:1-9; 2 Tim. 4:5-15; Luk. 10:1-9; Ps. 119:1, 153-160

I Guds; Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

Vi firar idag den helige evangelisten och aposteln Lukas; läkaren, aposteln Paulus följeslagare och den förste ikonskrivaren. Den helige Lukas föddes i Syrien och verkade över stora geografiska områden och omvände många. För detta torterades han och dog martyrdöden i en ålder av 84 år.

Texterna i dagens läsningar har kyrkan, sedan mycket länge, valt ut med särskild tanke på aposteln Lukas och hans gärning i Herren. Och att vi just idag gästas av abboten från klostret St. Severin vars kapell är helgat åt den helige Lukas är ingen slump. Inte heller det faktum att det just idag, här i Karlskrona, sker ett inträde i detta klostrets Orden och i det monastiska livet. Ty era vägar är inte mina vägar, säger Herren.

Systrar och bröder i Kristus, en dag som denna, lämpar sig egentligen bara bön. Bed med mig!

Käre himmelske Fader; du allra högste, barmhärtige Gud; du som är all tings Skapare och som sände Din Son att återupprätta människan och hennes relation med Dig: Dig tackar jag för att idag, på Herrens apostel, den helige Lukas dag, få ta steget in i ett liv under den helige Benedicts regel att leva i synlig lydnad till ditt ord. I en galen värld.

Allsmäktige Gud, Du som genom din profet Jesaja låter oss än idag höra samma text som din Son, Jesus Kristus, vår Frälsare, växte upp med; den text som lyder: ”Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet [...] Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva!”¹

Helige Fader, tack för att du genom den helige Ande inspirerade S:t Benedict att som första ord i sin regel, som profeten, säga ’Lyssna!’. Du lät den helige munkfadern föra vidare profetens ord: ”Lyssna, min son, till Mästarens undervisning och böj ditt hjärtas öra; tag villigt emot en god faders förmaning och fullfölj den i handling. Så skall du genom lydnadens möda återvända till honom, som du genom olydnadens tröghet har avlägsnat dig från.”²

¹ Jes. 55:1-3

² Ur prologen till RB (S:t Benedicts regel)

O, Gud, tack för att nybörjarens regel omfamnar hela livet: från börjans 'lyssna' till slutets målgång i evigheten. Tack för att hela människan ryms mellan att lyssna och att nå fram. Benedict skriver, som de sista raderna i sin regel:

"Vem du alltså än är, som skyndar mot det himmelska fäderneslandet, fullgör med Kristi hjälp denna lilla enkla nybörjarregel som nu är färdigskriven. De lärans och dygdernas höjder, som vi just har erinrats om, skall du då under Guds beskydd äntligen nå fram till."³

Tack Herre för Evangeliet som idag manar oss att "Gå ut!" Tack för att du sänder oss i din tjänst. Vi ber om beskydd och den helige Andes vägledning då evangelisten Lukas förmedlar Din Sons ord: "Se, jag sänder er som lamm in bland vargar." Herre, förmå oss se helandets kraft i Ordet och sakramenten i det du uppmanar oss att "bota de sjuka" och tröst i vetskapen om att "Guds rike är nu hos er."⁴

Allhelige Gud, vi ber om vishet att förstå att dröjsmål i att följa dina befallningar är att säga nej till Dig; att i våra hjärtan lyssna till ditt Ord. Vi ber om insikten att bortvändhet och att inte lyssna till; att inte ta uppmaningen att gå ut; att låta sig sändas ut, eller att dröja eller tveka, är att försumma och ifrågasätta Dig. Nåderike Herre, ge oss det mod som krävs för att inte kapitulera utan stå fasta i den sanning du lagt i oss och i din skapelse.

Allra heligaste och rena Gudsmoder, bed för oss
Helige Lukas, bed för oss
Helige Benedict, bed för oss
Helige Nikolaus, bed för oss

I Jesu Kristi namn, amen.

Soli Deo! (Gud allena!)

³ Ur RB, kapitel 73

⁴ Luk. 19:3, 9